



# 48 uur Valencia

De nieuwe hotspot  
van Spanje



Nog niet in Valencia geweest? This is your wake up call: Valencia is booming! Nieuwe restaurantjes en winkels schieten als paddestoelen uit de grond in de stad met een wirwar van straten in een middeleeuws stadshart, spectaculaire moderne architectuur én een fijn strand om aan zee de lekkerste paella ter wereld te eten. Hier heb je na twee dagen al het gevoel dat je een week bent weggeweest.

PRODUCTIE: MONIQUE JANSSE; FOTOGRAFIE: BONNITA POSTMA;  
M.M.V. TRANSAVIA, HOLLAND INTERNATIONAL



Het Living-team  
in Valencia:  
Monique Jansse  
(links) en fotograaf  
Bonnita Postma.

**Studio Vintage**  
Muebles y Decoración del Siglo XX  
C/ Purísima, 8  
46001 VALENCIA  
Telf.: 017 952 035  
studiovintage@hotmail.com





## Inside information

**Meike Bomhof** hielp **Monique Jansse** en **Bonita Postma** met het vinden van de leukste adressen in Valencia. Zij is getrouwd met een Spaanse man, woont al dertien jaar in Valencia en heeft de stad 'groot' zien worden. Meike: "Geen beter moment om Valencia te bezoeken dan nu, want elke week komen er wel weer een paar nieuwe winkels en restaurants bij. Hier hoef je niet op zoek te gaan naar het echte Spaanse leven. Dat is gewoon overal aanwezig. Je struikelt er niet over de toeristen, je zit juist midden het Spanje van alledag. De Spanjaarden zeggen: 'Valencia vive de espaldas al mar', Valencia leeft met de rug naar de zee. Sta je in het oude centrum, dan zou je inderdaad niet zeggen dat je zo dicht bij de kust zit. Maar vier kilometer verderop zit je zondags op het strand aan de paella en een glas sangria, met uitzicht op de Middellandse Zee."

## Buenas noches: fijne hotels

- Het centraal gelegen hotel **Petit Palace Bristol**, met modern ingerichte kamers. De kamers aan de voorkant kijken uit op de beroemde gevel van het **Museo Nacional de Cerámica**.
- In de wijk **El Ensanche**, vol dure winkels en een paar toprestaurants, staat designhotel **Palau de la Mar**. Het is een van de mooiste hotels van de stad en is licht en sfeervol ingericht, net als het bijbehorende restaurant.

## Rondje cultuur

Couleur locale opsnuiven in Valencia begint bij de duizend verschillende kraampjes van de modernistische **Mercado Central**, een van de mooiste markthallen van Spanje, met hoge koepels en grote glas-in-loodramen. Hier wordt heerlijke serrano-ham verkocht, manchego-kaas, groente, sappig fruit en (behalve maandag) vis. Achterin is een fantastisch barretje om op z'n Spaans te ontbijten: staand aan de toog met een koffie verkeerd en koekjes om erin te dopen. Intussen bestellen de mannen naast je al een biertje! Zo'n ochtendbiertje is hier heel normaal, daarna gewoon weer aan 't werk... Aan de overkant ligt het vijftiende-eeuwse gotische **La Lonja**, een van de mooiste gebouwen van de stad en door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. In de indrukwekkende hal met de gedraaide pilaren bevond zich vroeger de zijdebeurs, tegenwoordig wordt er op zondag een munt- en postzegelmarkt gehouden. En dan is het tijd voor het beste uitzicht over de stad vanaf de **Torre del Miguelete**, onderdeel van de Catedral de Valencia. Vanaf hier kijk je neer op de wirwar van straatjes en pleintjes, de **Ciudad de las Artes y las Ciencias**, een supermodern architectuurcomplex, en in de verte de zee. Via het levendige **Plaza de la Virgen** kom je bij de volgende culturele stop: **Casa-Museu José Benlliure**. Het ouderlijk huis van de negentiende-eeuwse schilder is een juweeltje, door de combinatie van atelier, schilderijen en magische binnentuin. Wie van moderne kunst houdt, kan vlakbij naar de tentoonstellingen van beeldende kunstenaars in het **Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)**.

## Lang leve de lunch

Na al die indrukken wil je nog maar een ding: lunch! Er is trouwens - typisch Spaans - tussen twee en half vijf sowieso niet veel te beleven in de stad. Winkels en bezienswaardigheden sluiten hun deuren: Valencia zit aan tafel. Vlak om de hoek van het IVAM zit **La Lluna**, een fantastisch vegetarisch tentje waar drie generaties vrouwen de lekkerste gerechten klaarmaken. Zin in een stevige lunch? Neem dan een taxi naar restaurant **Canyar**. Een authentiekere plek bestaat bijna niet. Hier eet je 'wat de pot schaft' in een huiskamersfeer. Het restaurant wordt met passie gerund door twee broers, die elke dag verse vis halen uit het honderd kilometer verderop gelegen vissersdorp Denia. De lunch bestaat uit vier gangen en stevige Spaanse wijn. Wij aten vooraf kabeljauw en gamba's, daarna cigallas (gefrituurde kreeftjes) met limon en paella met gamba's en als toetje pudding met sinaasappel en chocola. Canyar is niet alleen geliefd bij lokale zakenlieden en politici, maar ook bij internationale beroemdheden. De muur hangt vol met foto's van gasten als Yoko Ono, Catherine Deneuve en... Guus Hiddink. Reserveren is noodzakelijk. In en rond winkelstraat Cirilo Amorós zitten ook goede lunchadressen. In de Andalusische **Bodega La Goyesca** hangen de hammen aan het plafond en de posters van het stierenvechten aan de muur. Hier kun je lekkere tapas aan de bar eten. Regelmatig begint er hier iemand een traditioneel Andalusisch lied te zingen, waarbij vervolgens iedereen meeklapt. Heel anders dan het nabij gelegen **Lambrusquería**. Hier komt hip Valencia Italiaans eten aan een van de tafeltjes op straat. Een leuke plek om mensen te kijken!

## Kijken én kopen!

Qua shoppen zijn er twee mogelijkheden: de in het oude stadsdeel gelegen wijk **El Carmen**, die nu helemaal hot & happening is, met boetiekjes, funk & vintage en typisch Spaanse spullen als waaiers en haarkammen. En de wijk **El Ensanche**, met grote ketens, designwinkels en interieurzaken. Let wel op: op zondag zijn alle winkels - naar goed katholiek gebruik - dicht. In El Carmen ga je voor een originele aanvulling op je garderobe naar de winkel met de mooiste vloer en de kortste naam: **?**. Hier vind je lokale en internationale merken, zoals Stella Forest, Noa Noa en Pink Soda. In de winkel van het Spaanse mode-merk **Custo** is het ook makkelijk slagen voor iets speciaals. **Monki** heeft leuke kleding en accessoires van eigen bodem én uit onder andere Engeland en Frankrijk. Verderop zit **Studio Vintage** met pop art en retro-items. Voor traditionele cadeaus is **Las Añadas de España** het aangewezen adres, een grote delicatessenwinkel met Spaanse wijnen, vleeswaren en kazen. **Rosalén** heeft handbeschilderde waaiers en haarkammen. Tussen het shoppen door kun je uitrusten onder de oude olijfbom bij Café Lisboa, op het kleine **Plaza del Dr. Collado**. Ook leuk zijn de ouderwetse winkels op en rondom **Plaza Redonda** met espadrilles, strohoeden en geborduurde kleden.



01



03



04







02  
05



06



07



08

01 Ciudad de las Artes y las Ciencias 02 La Pepica 03 Lisboa  
04 Mercado Central 05 designhotel Palau de la Mar 06 uitzicht  
vanaf de Torre del Miguelete 07 Studio Vintage 08 Institut Valencià  
d'Art Modern

EL ALBERO  
TABERNA  
ANDALUZA

C/ Ciscar, 12 Bajo  
46100 Sagunto

Tel. 96 333 74 28

MINIMAL





09 10



12



13 14



**Café-Bar PILAR**  
 Casa Fundada en 1917

- CALAMARES
- HABAS
- MONTADITOS CASEROS
- PATATAS BRAVAS
- PEPITOS

**ESPECIALIDAD EN CLOCHINAS**

C/ Moro Zeit, 13 • Telf. 96 391 04 97 • 46001 VALENCIA

09 Bar Pilar 10 Seu-Xerea 11 La Pepica 12 Siete Mares 13 markt op Plaza Redonda 14 Nanos 15 Bodega La Goyesca 16 Sonia Serrano 17 Plaza de la Virgen

**SIETE MARES**

La Galeria Jorge Juan  
 G. V. Marques del Turia, 59  
 Loc. 44 - Tel. 96 351 45 41  
 Loc. 13-14 Fax: 96 394 41 64  
 46004 Valencia

Y. Sorní, 22  
 Tel. 96 342 71 72 - 46004 Valencia

Plaza Arenal Jáves, blog. 1, loc. 12  
 Tel. 96 579 22 86 - 03790. Játiva

**SEU-XEREA RESTAURANTE**

Conde de Almodovar, 4  
 46000 Valencia  
 seuxerea@hotmail.com  
 www.seuxerea.com  
 96 352 40 00





11

De sfeer in de wijk El Ensanche is heel anders. Hier shoppen welgestelde dames met grote zonnebrillen in **Calle Cirilo Amorós**, dat bekend staat om de designershops en chique interieurwinkels. In **Calle Jorge Juan** en **Calle Maestro Gozalbo** vind je meer casual winkels, zoals Women's Secret, Tommy Hilfiger en Zara Home. De grote ketens als Zara, Mango en Camper zitten op **Calle de Colón**. Voor klassieke avondkleding en mantelpakjes kun je bij de Spaanse designer **Angel Schlessler** terecht. Minder klassiek, maar wel stijlvol, is de kleding bij **Minimil**. Wil je met iets thuis komen dat opvallend, kleurig en niet eens zo duur is, ga dan naar **Francis Montesinos**, dé designer uit Valencia. De mooie winkel **Siete Mares** verkoopt internationale merken als D&G, Givenchy en Paul Smith. Bij **Nanos** vind je vrij klassieke kinderkleding en stevige, stoere laarsjes. Hebben je voeten het na al dat geshop bijna begeven, geef jezelf dan een cadeautje van **Sonia Serrano**. Dit is de beste plek van de stad om aparte, elegante schoenen te kopen van onder andere Otto et Moi en Marc Jacobs.

## Tapas en wéér aan tafel

En dan is het wel eens tijd voor 'una clara', een biertje met limonade erdoor. Spanjaarden gaan pas laat aan tafel, dus tijd genoeg voor een aperitief en tapas. In het oude centrum vind je de beste bars in de buurt van **Calle de Caballeros**. **Bar Pilar** is een klassieker uit 1917. Er staan kratjes op de grond om de schelpen van de 'clóchinas' (mosselen) in te gooien. Felle TL-verlichting hoort daar natuurlijk bij. Om de hoek kun je onder de bomen zitten op het mooie terras van **Café Sant Jaume**. In de wijk El Ensanche is **Aquárium** een aanrader. Hier komen generaties samen hun aperitief drinken aan de tafeltjes onder de platanen. Probeer voor het diner een tafeltje te reserveren bij de klassieker **C'an Bermel**, in het oude stadsdeel. Voor het interieur hoef je niet te komen, voor het eten des te meer: die champignons met truffels...! Een populair Valencians restaurant is **Seu Xerea**. Ze serveren mediterrane gerechten met een oriëntaalse twist in een minimalistisch decor. In El Ensanche zitten nog twee aanraders vlak bij elkaar: **El Ángel Azul** en **Riff**, stijlvolle toprestaurants met sublieme keukens. Wil je wat eenvoudiger eten, ga dan naar het levendige **Zacarias** en bestel 'navajas' (lange scheermessschelpen). Erg lekker, net als de zoete, gemarineerde paprika en de calamares.



15  
17

## La Salve Rociera en Flamenco

Ook de Andalusische bar **El Albero** is Spanje ten voeten uit. Om elf uur stipt gaan hier de lichten uit en zingt men uit volle borst La Salve Rociera, het lied voor de beschermheilige van Andalusie. In **El Toro y la Luna** spelen de zigeuner Pepe en zijn zoon José Luis na middernacht gitaar, terwijl moeder Maribel gepassioneerd de flamenco danst. Geen toeristische aangelegenheid: Valencianen uit alle rangen en standen zingen en klappen mee!

## Zondagsmarkten

Op zondag is de drukke markt bij **Plaza Redonda** leuk, met Albert Cuyp-achtige spullen. Verder buiten het centrum vindt iedere zondagmorgen de **Rastro** plaats, een grote rommelmarkt waar zigeuners onder andere meubeltjes, servies en brocante verkopen. Ook leuk voor de zondag: een wandeling door de rivierbedding van **Rio Turia**. De bedding is omgebouwd tot park, waarin families, joggers en verliefde stellen zich op zondag vermaken. Aan het eind doemt Ciudad de las Artes y las Ciencias op. Het moderne complex bestaat uit het **Museo de las Ciencias Príncipe Felipe** (wetenschapsmuseum), **L'Hemisfèric** (planetarium), **L'Oceanogràfic** (grootste aquarium van Europa), **l'Umbracle** (palmenpromenade) en het **Palau de les Arts** (theater).

Zondagmiddag eten de Valencianen uitgebreid paella met de familie, dus de keuze voor het tweede dagdeel is snel gemaakt. Wij belandden bij **La Pepica**, dé tent aan het strand om traditionele paella te eten (vooraf reserveren, zeker als je buiten wilt zitten). Eigenlijk is het na zo'n lunch zo erg nog niet dat de meeste restaurants op zondagavond gesloten zijn. Er zijn tenslotte nog genoeg barretjes open om je 48 uur Valencia in stijl af te sluiten met tapas en wijn.



## Culinaire tips

**Wel doen:** • Meteen je eetpatroon aanpassen aan het Spaanse: een klein ontbijt, rond twee uur een uitgebreide, stevige warme lunch, aan het eind van de middag tapas en vanaf half tien avondeten. • Een Spaans woordenboekje meenemen om te begrijpen wat er op 'el menú' staat. • Vanuit Nederland vast reserveren bij populaire restaurants als je in het weekend gaat. **Niet doen:** • Na het eten bier bestellen, hoogst ongebruikelijk! Een beetje Spanjaard gaat na het eten aan de longdrinks. • Goede restaurants tot zondagavond bewaren. Veel restaurants zijn op zondag dicht. • 's Avonds paella bestellen. Spanjaarden eten dat uitsluitend als lunch.

## Paella top drie

**Nergens eet je zulke lekkere paella als in Valencia, de geboortestad van dit gerecht. Traditiegetrouw zijn het de mannen die op zondagmiddag paella klaarmaken in grote platte pannen en het is altijd weer vechten om de 'soccarat', het dunne korstje op de bodem. De top 3:**  
**1 Paella Valencia (met konijn en kip)**  
**2 Paella marinera (met zeevruchten)**  
**3 Arroz negro (met zwarte inkt van inktvissen)**

## Don't miss

- De indrukwekkende markthal van Mercado Central, waar volop vis, vlees, groente en fruit wordt verkocht (niet op zondag).
- Het adembenemende uitzicht vanaf de Miguelete toren bij de Catedral de Valencia, waarbij het contrast tussen het oude en het nieuwe Valencia heel duidelijk is.
- Een wandeling langs de hypermoderne architectuur van La Ciudad de las Artes y las Ciencias.
- De wirwar van straatjes in de wijk Carmen, vol winkels en eettentjes.
- De paella aan het strand, op zondagmiddag. Het Living-team at bij La Pepica. In dit bruisende restaurant serveren klassieke obers diverse soorten paella in gigantische pannen. Na zo'n lunch kun je beter de rest van de dag relaxen bij de palmenboulevard en op het strand van Playa de la Malvarrosa.

## Las Fallas

In de maand maart van elk jaar (dit jaar van 13-19 maart) barst in Valencia een van de wildste Spaanse volksfeesten los: 'Las Fallas', ter ere van stadsheilige San José. Er komt een gigantische hoeveelheid mensen op af en de hele stad staat op zijn kop. Elke ochtend gaat om zeven uur het eerste vuurwerk af en zijn er allerlei processies en optochten. Het hoogtepunt is de laatste dag, wanneer enorme stellingen met poppen van papier-maché worden gemaakt door verschillende buurtgroepen. De winnende pop overleeft als enige de vlammenzee, waar alle andere poppen uiteindelijk in opgaan.



18  
19



20



21



18 Monki 19 Palau de Dos Aigües 20 Ciudad de las Artes y las Ciencias 21 El Ganyar

**Ook naar Valencia? Kijk op [www.livingtravel.nl](http://www.livingtravel.nl)**

In de Living Gids, achter in dit nummer: meer over de speciale Living-reisaanbieding naar Valencia én alle adressen uit deze reportage.